

# Λογογοτεχνικός Τύπος



## Βασίλης Χατζηβασιλείου. Κοιμούνται τα πράγματα μαμά; Εκδόσεις Ψυχογιός

Γράφει ο Πέτρος Γαργάνης

garganispetros@yahoo.gr

Ευφρές και ευρηματικό τόσο ως σύλληψη όσο και ως εκτέλεση το καινούργιο βιβλίο του Βασίλη Χατζηβασιλείου. Με εμβάθυνση στους βασικούς χαρακτήρες αλλά και με ενδιαφέρουσα πλοκή η οποία δεν παραλείπει ούτε και υποβαθμίζεται υπό το βάρος των έτσι κι αλλιώς έντονων χαρακτηριστικών με τα οποία επενδύει τις προσωπικότητες των ηρώων του ο συγγραφέας.

Οι ήρωες δείχνουν συνηθισμένοι άνθρωποι της γειτονιάς ή της παρέας λίγο πριν ή λίγο μετά τα δύσκολα πενήντα χρόνια ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι το ανεπάντεχο των στιγμών τους συνυπάρχει με τα βαρίδια του προσωπικού παρελθόντος του καθενός. Οι καθημερινοί άνθρωποι όμως εκπλήσσουν με τις αντιφάσεις και τον προσωπικό κώδικα συμπεριφοράς που επιλέγει ο καθένας για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν όταν έρχεται η στιγμή που θα αποφασίσουν την υπέρβαση του προσωπικού τους status quo, συνθηκολογούν βιαστικά με την πραγματικότητα έτσι όπως την φαντάζονται ή έτσι όπως την εύχονται. Αναζητούν την ρήξη με το παρελθόν αλλά ακολουθούν τα βήματα του. Αποφεύγουν τις δεσμεύσεις αλλά την ίδια ώρα αφήνουν στις διαθέσεις του εφήμερου, έρμια των βραχύβιων επιδιώξεων τους. Ενίοτε κυνικοί ή ανασφαλείς ακολουθούν την ηθική του εφικτού όπως εν πάση περιπτώσει την εννοούν. Στο τέλος επικρατεί η υποκρισία ως μανδύας της συναλλαγής μεταξύ των θυμάτων που επωμίζονται τους διακριτούς ρόλους τους.

Η μήπως όχι; Χαρακτήρες λοιπόν που θα μπορούσαν να ανήκουν στην νουάρ μυθολογία. Έξοχοι loosers στην πραγματικότητα, που επιτρέπουν στους εαυτούς τους να διώκονται από την ίδια τους την ματαιοδοξία και τον εγωισμό.

Στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος ο συγγραφέας επιχειρεί μια ξεκάθαρη όσο και λιτή στην μορφή της εμβάθυνση στους χαρακτήρες των αντι-ηρώων του. Γλαφυρός και μεστός γραπτός λόγος με έντονο ρυθμό και κίνηση επιδιώκει και ενθαρρύνει την περιέργεια του αναγνώστη. Σκληρές ματιές στο παρελθόν με το χιουμόρ υποδόριο, σαρκαστικό όσο και διακριτικό να γαρνίρει τον μύθο ο οποίος ξεφεύγει από τις συμβάσεις χωρίς να επιδιώκει τον εντυπωσιασμό. Απλά στο δεύτερο ουσιαστικά μέρος του βιβλίου, η πλοκή, η οποία κυμαίνεται στα όρια του νουάρ – πολιτικού θρίλερ, φαίνεται να υπερτερεί των χαρακτήρων χαρίζοντας ανατροπές και επιπλέον ενδιαφέρον στην ιστορία. Αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον εμφανίζεται στις επισημάνσεις του συγ-



γραφέα ο οποίος δεν αρκείται απλά στο να παρατηρεί τους ρυθμούς και τους τρόπους της νεοελληνικής κοινωνίας. Ούτε βεβαίως φειδεται σχολίων σε αυτό το αυτοβιογραφικού τύπου μυθιστόρημα. Κυνικός όσο και καιρίος στις παρατηρήσεις του διαπιστώνει και περιγράφει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο αυτό που πιθανόν πολλοί υποψιάζονται αλλά περισσότεροι ανέχονται. Μια κοινωνία υποκρισίας και συναλλαγής που υπόσχεται σαν διαφημιστικό υλικό την ευημερία των θιασωτών της ενώ ταυτόχρονα αποκλείει όσους υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια. Αυτοί λοιπόν οι ρομαντικοί ιδιόρρυθμοι προκαλούν με την στάση ζωής τους. Αποτελούν στόχο και θριαμβευτικό τρόπαιο για τους μικρομεσαίους ανθρωποκυνηγούς. Παρόλα αυτά παραμένει δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ποιος είναι το θύμα. Οι θύτες αυτοαναιρούνται όταν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα τους. Υποτακτικοί μικροαστοί που ονειρεύονται φθηνά ευελπιστούν και επιδιώκουν την ανέλιξη τους. Εκεί ψηλά όμως δεν υπάρχουν θέσεις για πολλούς.

Ο συγγραφέας δεν φοβάται να εκτεθεί: Ειλικρινής, κριτικός αλλά και αυτοκριτικός δεν αφήνει στο απυρόβλητο ούτε τον εαυτό του πόσο μάλλον την γενιά του. Προβληματισμένος, ίσως και απογοητευμένος, στο τέλος θα αποχαιρετήσει τον αναγνώστη με μια γλυκόπικρη γεύση να χαρακτηρίζει αισθήματα και συναισθήματα. Εν τέλει ένα ζωντανό και γλαφυρό μυθιστόρημα που περιγράφει έντεχνα με ρεαλισμό και σκεπτικισμό την εποχή καταφέροντας περισσότερα από όσα αρχικά πιθανόν υπόσχεται.

«...Εξουθενωμένοι εραστές, περιηγητές της λαγνείας, στέκουν μετέωροι πάνω από τον εγωισμό τους αναζητώντας σακατεμένες υποσχέσεις. Δίπλα τους ανθρωποκυνηγοί, ρουφιάνοι και πολιτικοί μαθαίνουν να επιπλέουν σε πρωτοσέλιδες διαφεύσεις. Στην προκυμαία κάποιοι κουνάνε ενθουσιασμένοι τα μαντίλια. Χάρτινο καράβι, φορτωμένο με κορμιά που ξέχασαν ν' αγαπηθούν, σαλπάρει μεσάνυχτα από την Θεσσαλονίκη...»

\* Ο Πέτρος Γαργάνης γεννήθηκε (1971) και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε και ασχολήθηκε με τη μουσική ενώ είχε ένα επαγγελματικό πέρασμα από την διαφήμιση. Έγραψε το μυθιστόρημα "Μια γειτονιά είμαστε" και αρθρογραφεί σε λογοτεχνικά και μη περιοδικά. Είναι τακτικός συνεργάτης του «Ελληνικού Τύπου» με μόνιμη στήλη λογοτεχνικής κριτικής και έχει γράψει κείμενα και κριτικές που μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα μας ([www.greekpress.ca](http://www.greekpress.ca)).



# BUSINESS AS USUAL

## Wasting precious Community funds

The Economy Ministry is planning to allocate some 3 billion euros from the European Union-funded National Strategic Reference Framework, known in Greece as ESPA, to small- and medium-sized enterprises. Besides manufacturing and tourism, which had previously been funded by other EU programs, the ministry will also repeat the experiment of subsidizing the trade and service sectors.

In 2006, as the deadline for the use of EU funds loomed, then Development Minister Christos Folias decided for the first time to subsidize investments in these sectors with half a billion euros. This meant that taxpayers in Greece and the EU paid for "dynamic" investments such as shop windows, shelves etc. Bars got new fridges and glasses from taxpayers' money, and all this at a time when banks gave out loans without hesitation.

This state-funded entrepreneurship has nothing to do with the idea behind the EU funds, which are aimed at supporting growth with long-term benefits. Instead it strengthens the concept of making a quick profit.

There will always be the view that since Europeans are giving the money to us, we should take it in any possible way. It is the same as the story with the farmers: Billions of euros were wasted on supporting farmers' produce.

ESPA is the last such EU package. If it is wasted on shelves and glasses, we will all become farmers sooner or later.

## Fuel price dip should help ferries

The slowing global economy will weigh on Greece's ferry industry, one of the largest in the world, though it will get some relief this year from falling fuel prices, according to a report made public yesterday.

Greece's ferry industry – which transports passengers and vehicles – accounts for 7 percent of the world's coastal shipping fleet and contributes 0.70 percent to the country's annual gross domestic product (GDP).

A report prepared by National Bank said turnover in the sector is projected to drop by 3.8 percent in 2009 versus an 8 percent rise in 2007.

"The slowdown of the international economy will affect decisive demand factors (tourism, trade, regional growth)," the report said.

However a drop in the price of fuel, which accounts for 40 percent of ferry costs, will help boost bottom-line figures.

Assuming that oil will be at \$33 per barrel, the net profit margin will hit 18 percent in 2009 from almost zero in 2008, the report said.

## Law change seen powering RES

Development Minister Costis Hatzidakis labels 2009 as Year of Renewable Energy Sources

The Development Ministry said yesterday recent legislative changes will speed up the increased use of renewable energy sources (RES) by cutting red tape and introducing incentives, as Greece remains among the European Union laggards in adopting green power.

The new law will allow for the faster implementation of investment plans in the sector and pave the way for more photovoltaic systems and their connection to a central grid, the Development Ministry said.

"We want 2009 to be the year of RES in the energy department for the government," Development Minister Costis Hatzidakis said yesterday after a Cabinet meeting. Other changes include the introduction of a program allowing for the placement of solar power units on roofs belonging to households and businesses.

According to government data, Greece is closing the RES gap with its EU peers in a trend it expects to continue.

"From 2004 until 2008, we have tripled the the installed RES capacity from some 450 megawatts to more than 1,400 MW," the minister said.

Interest shown by investors in Greece – one of the sunniest and windiest countries in the EU – has been strong but bureaucracy has been cited as a key reason for holding up investment plans.

Figures from the European Commission show that 6.9 percent of the energy consumed in Greece came from RES versus the EU average of 8.7 percent. By 2020, Greece needs to meet 18 percent of its total power needs with RES, according to a goal set by Brussels.

Applications for some 42 gigawatts (GW) in RES development have been filed by investors and are awaiting approval by state bodies. Greece is optimistic it will reduce this backlog soon.

"In the near future, the ministry estimates that projects involving some 5 to 7 GW of wind parks and 2 GW of photovoltaic energy will be carried out," said a source.

## Make Your Business a Successful Business

We are an established accounting firm offering business consulting, audit, accounting and taxation services.

DPSGroup LLP  
Chartered Accountants  
Toula S. Sotirakos, C.A.

Suite 800, 2001 Sheppard Avenue East, Toronto, ON M2J 4Z8  
Tel: (416) 593-1233 Fax: (416) 593-1272  
[www.dpsgroup.ca](http://www.dpsgroup.ca)